



EEN WARM WELKOM

(Foto: Wim Koopman)

Even een kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder of een moment pakken om binnen rond te kijken. In de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch komen veel Bosschenaren en dagjesmensen 'even' binnen. Ze pikken vluchtig de sfeer op en zijn weer weg. Binnen de gemeenschap van de Sint-Jan worden al jaren vertrouwde en ook nieuwe initiatieven ondernomen om bezoekers uit te nodigen deze positieve beleving te verdiepen.

Wie binnenkomt in de Sint-Jan zal in eerste instantie worden overdonderd door het gebouw zelf. En precies dat kan al aanleiding zijn om een praatje aan te knopen. Vrijwel altijd willen mensen iets meer weten over het gebouw en dan is al snel het bruggetje geslagen naar wat er allemaal in zo'n grote kerk gebeurt. Folders en ook een heuse audiotour geven informatie over het gebouw,

maar het is het persoonlijk contact met onder andere de gastvrouwen en -heren waardoor duidelijk wordt dat de kerk het thuis is van een levende gemeenschap. Een gemeenschap die samenkomt om te vieren: zo zijn er de dagelijkse eucharistievieringen en het kerkelijk middaggebed waar iedereen bij kan aansluiten. En in de meimaand klinkt elke dag de rozenkrans.

Een gemeenschap ook die in haar doen en laten een warm welkom wil bieden aan iedereen die over de drempel stapt en zich daarvoor openstelt. Een kerk als de Sint-Jan, en elke kerk die overdag open is, trekt ook mensen die gewoon de rust opzoeken, die de hectiek van de dag willen ontvluchten. Vaak gaat er onder het oppervlak verdriet of grote onrust schuil die men al

lange tijd bij zich draagt. Naast de gastvrouwen en gastheren, lopen ook dagelijks mensen rond van het Apostolaat van Troost. Zij bieden een luisterend oor en, waar het gepast lijkt, bidden ze samen met de mensen.

Deze barmhartigheid-in-de-praktijk maakt de positieve ervaring van de rust tot een verrijking en kan een hart toegankelijker maken voor een ontmoeting met de Heer. Waar en wanneer die ontmoeting mogelijk is - in de vieringen, bij de Aanbidding of gebedsmomenten, of in het sacrament

van boete en verzoening - wordt onder meer via een doorlopende presentatie getoond op de schermen die aan de pilaren hangen. Denk aan openingstijden, vaste vieringen en gebedsmomenten. De presentatie wordt geregeld aangepast met actuele informatie over bijzondere vieringen en activiteiten in de kathedraal en bijvoorbeeld de openingstijden van de kerststal. Het contact met de bezoekers wordt ook heel bewust opgezocht rondom de zondagse vieringen, zodat men zich werkelijk welkom weet. Als iemand voelt dat hij of zij er echt bij

hoort, ontstaat er verbondenheid. Leden van het kerkbestuur delen de boekjes uit en verwelkomen zo de mensen voor de mis. Bij het koffiedrinken na de mis wordt gestimuleerd juist met mensen die nieuw zijn, in gesprek te gaan. Oog hebben voor mensen, met hun vreugde en verdriet, hun geloof en twijfels. Wie in die spanning durft te stappen, al is het met een glimlach en "welkom in de kerk", geeft handen en voeten aan Gods uitnodiging aan iedere mens om Hem (beter) te leren kennen.

Yvonne Koopman-Snep